

God van ontferming en genade,  
rijk aan barmhartigheid en trouw,  
wij bevelen U onze overledenen aan.  
U hebt hen bij de Doop aangenomen  
tot Uw zonen en dochters;  
U hebt hun opgedragen op pad te gaan  
en vruchten voort te brengen.  
Misschien kwam U op 'n uur,  
waarop U niet verwacht werd.  
Moge U hen als trouwe en verstandige  
knechten aangetroffen hebben.  
En als zij ooit 'n zijpad insloegen,  
kan dan hun ontrouw Uw trouw  
teniet doen?  
Wil voor allen 'n Vader zijn,  
die van verre uitziet naar de komst  
van zijn kinderen;  
die hen terstond het mooiste  
bruiloftskleed laat halen  
en 'n eeuwig feestmaal aanricht.  
Mogen wij allen eens uit Jezus' mond  
horen:  
"Komt gezegenden van mijn Vader".  
Dat vragen wij U door Christus,  
onze Heer. Amen.



**PAROCHIE v.d. HEILIGE LANDRICUS  
ECHT**



**BIDDEN WIJ**

*voor allen, die ons voorgingen  
met het teken van het Geloof,  
dat zij nu rusten in Christus'  
vrede.*

ALLERZIELEN 1977-1978

Willem Peeters  
Herman Meuwissen  
Anna Nelissen-Steegh  
Hubert Graus  
Frans Jongen  
Renier Pex  
Michiel Linssen  
Anna Jongen-Delsing  
Jan van Halbeek  
Barh Nillessen  
M. Helena Laumen-Vrancken

Michiel Grispen  
Delphina van Alphen-Tubée  
Philip Coenen  
Bernard Verhoeff  
Willem Abels  
Philomène Ermers-Ronda  
M. Agnes Vos-Aben  
Catharina Tubée-Brentjens  
Jan Meulenaars  
Hubert van Daal  
Wilhelmina Smedts-Hermans  
Matthieu Kool  
Elisabeth van Donzel-Coonen  
Elisabeth Clooten  
Pierre Heijnen  
Maria van der Leeuw-van Herten  
Petrus Bongers  
Jan Cuypers  
Hary Engelen  
Frans Houben  
Sophia Smeets-Keybeck  
Catharina Jans-Sevriens